

Op weg naar één parochie nieuwsbrief 2 (juli 2016)

In onze eerste nieuwsbrief die eind 2015 bij alle parochianen in de vijf parochies van de Regio Rucphen werd bezorgd, hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het proces dat er toe moet leiden dat de vijf Rucphense parochies per 1 januari 2017 verder gaan als één nieuwe parochie.

In deze tweede nieuwsbrief van de Interparochiële Vereniging Rucphen willen wij u verder informeren over dit ingrijpende proces.

Terugblik op de informatieavonden

In januari/februari 2016 zijn er in alle vijf parochies informatiebijeenkomsten geweest, waar het dagelijks bestuur van de I.P.V. een toelichting gaf op de stand van zaken.

Gemiddeld waren er in iedere parochie zo'n 25 belangstellenden.

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat er veel begrip was voor het samengaan van de huidige vijf parochies in één nieuwe parochie. Men begrijpt dat zowel door een terugloop van het aantal actief gelovigen (*een terugloop die ook in onze regio speelt*) en door het feit dat er steeds minder priesters, diakens en pastoraal werkenden beschikbaar zijn het Bisdom er voor gekozen heeft om parochies samen te voegen en waar nodig kerken te sluiten.

De I.P.V. gaf duidelijk aan dat het de intentie is om alles wat goed op plaatselijk niveau geregeld kan worden daar ook blijft. Centraal zullen door het nieuwe parochiebestuur die zaken geregeld worden waar door de grotere schaal positieve effecten kunnen worden bereikt. Te denken valt hierbij aan het bevorderen van het geloofsleven in onze kerkdorpen, de werkgeversrol voor de pastorale werknemers, contacten met het Bisdom, algemene bestuurszaken, e.d.

Men is overal blij dat er in onze regio de komende jaren geen kerken hoeven te sluiten. Van groot belang is overigens wel dat iedere parochiekern / geloofsgemeenschap voldoende vitaal blijft om dit ook voor de toekomst veilig te stellen. Concreet betekent dit dat er voldoende kerkgangers moeten zijn en dat er bovendien voldoende betrokken parochianen blijven voor het noodzakelijke (vrijwilligers)werk dat nu eenmaal gedaan moet worden om de parochiekern / geloofsgemeenschap draaiend te houden. En verder dat voldoende parochianen hun parochiebijdragen betalen.

De meeste vragen gingen over de financiën en over het feit dat de kerk van St. Willebrord als parochiekerk is aangewezen.

- Wat betreft de financiën konden de zorgen grotendeels worden weggenomen. De financiële geldstromen zullen in grote lijnen blijven lopen zoals wij gewend zijn. De eigen reserves van iedere parochie worden geruime tijd voor een groot gedeelte geormerkt voor de eigen geloofsgemeenschap. Bovendien blijven de huidige penningmeesters heel nauw betrokken bij het vaststellen van het financiële beleid van de nieuwe parochie.

- Wat betreft de vraag waarom de kerk van St. Willebrord door het pastoraal team aangewezen werd als parochiekerk werd verwezen naar het diocesane beleid. De bisschop heeft bepaald dat in alle nieuwe, gefuseerde parochies een van de kerken parochiekerk wordt waar de officiële vieringen van het Kerkelijk jaar - zoals het Paastriduüm - gevierd worden en waar de weekendviering (indien mogelijk) een Eucharistieviering is.

Overigens was het de wens van de I.P.V. om geen parochiekerk aan te wijzen en de bijzondere vieringen en Eucharistievieringen te laten rouleren over de vijf huidige parochiekerken. Zie het Gebouwenplan op de website van uw parochie.

De bedoeling is om eind 2016 één algemene informatiebijeenkomst te houden voor belangstellenden uit alle vijf de parochies over het definitieve samengaan tot één nieuwe parochie. Verdere informatie en uitnodiging volgen t.z.t.

Naam nieuwe parochie

In de eerste nieuwsbrief nodigden wij u uit om suggesties voor een geschikte naam voor de nieuwe parochie kenbaar te maken. Wij zijn blij dat hier ruimschoots gehoor aan werd gegeven. Er kwamen totaal 26 suggesties binnen, waarvan een aantal dubbel. Hartelijk dank aan de inzenders.

Een commissie waarin iedere parochie vertegenwoordigd was heeft deze suggesties besproken en 4 namen uitgezocht die een goede naam voor de nieuwe parochie zouden kunnen zijn.

Deze namen zijn (*in willekeurige volgorde*) en voorzien van een korte toelichting waarom deze namen gekozen zijn:

1. H. Hartparochie

Wij vereren Jezus Christus vanuit de liefde en barmhartigheid die Hij predikte en voorleefde en zijn liefde en barmhartigheid worden gesymboliseerd door zijn Heilig Hart.

2 Parochie H. Maria en H. Jozef

In onze regio is vanouds een grote verering voor Maria (denk o.a. aan de kapel in Zegge en de grot in St. Willebrord). De H. Jozef is patroonheilige van de arbeiders en als beschermheer van de kerk.

3 Parochie H. Franciscus en H. Clara van Assisi

Franciscus bracht ons zijn boodschap van eenvoud en liefde voor medeschepselen en die heeft in de loop der eeuwen al veel gelovigen aangesproken. Onze huidige paus heeft niet voor niets zijn naam gekozen. De H. Clara was een tijdgenoot en volgeling van Franciscus. Haar boodschap was dat de kerk het evangelie van Jezus moet behoeden door het goede voorbeeld te geven .

4 H. Michaëlparchie

De Aartsengel Michaël is de aartsengel die ons bescherming biedt. Hij is tevens de boodschapper van God en de strijder voor het 'Goede' en tegen het 'Kwaad'.

Wij vragen u de naam die uw voorkeur heeft vóór maandag 5 september aan ons door te geven.

Dit kan via het volgende e-mailadres: naamparochierucphen@gmail.com

U kunt uw suggestie ook doorgeven via het secretariaat van uw parochie.

Wij hopen op veel reacties.

Bestuursleden

De nieuwe parochie krijgt een nieuw parochiebestuur, onder voorzitterschap van de pastoor van de parochie. Zowel mensen die nu lid zijn van een parochiebestuur als andere parochianen kunnen in het nieuwe bestuur worden benoemd. Die benoeming geschiedt door de bisschop, op voordracht van de huidige besturen.

Van belang is dat in het bestuur alle kwaliteiten en kundigheden aanwezig zijn die nodig zijn voor een goed bestuur; denk aan organisatorische en communicatie vaardigheden, financiële en bouwkundige kennis en zorg voor personeel en vrijwilligers. Ook van belang is dat de bestuursleden goed met elkaar kunnen samenwerken, en dat zij oog hebben voor de parochie als geheel en voor de parochiekernen. Tenslotte is belangrijk dat de bestuursleden zich thuis voelen bij het geloof van de Kerk.

Met het oog hierop, en rekening houdend met een goede balans tussen jonger en ouder, man en vrouw, huidige bestuursleden en nieuwe leden, worden kandidaten gezocht voor het nieuwe bestuur. Als u ons attent wilt maken op iemand (misschien wel op u zelf), dan kunt u uw suggestie doorgeven aan onze teamleider, diaken Jan van Steenoven (jan.vansteenoven@kpnplanet.nl) .

De huidige parochies worden parochiekernen in de nieuwe parochie. In elke parochiekern komt een parochiekerncommissie, die namens het parochiebestuur beheerstaken uitvoert in de parochiekern. Leden van deze parochiekerncommissies worden door het parochiebestuur benoemd, voor een periode van vier jaar.

Stand van zaken

Zoals in de eerste nieuwsbrief toegelicht zijn wij druk bezig met het schrijven van een parochieplan ook wel genoemd het startdocument voor de nieuwe parochie. In dit plan worden de uitgangspunten voor het beleid van de nieuwe parochie omschreven. Wij doen dit in hoofdlijnen om niet alles voor het nieuwe bestuur 'dicht te timmeren'.

Vorige keer konden wij al medelen dat het hoofdstuk "Gebouwenplan" vastgesteld is. Inmiddels zijn ook de hoofdstukken "Besturen", "Personeel" en "Communicatie" vastgesteld en is het hoofdstuk "Financiën" nagenoeg afgerond.

Het pastoraal team is momenteel bezig met het herschrijven van het "Pastoraal beleidsplan".

Op de website van uw parochie staan de hoofdstukken die inmiddels vastgesteld zijn.

"Opbouw in tijden van terugloop"

Theoloog professor Eric Borgman heeft een boek geschreven met als titel "Waar blijft de kerk". Borgman neemt afstand van de mensen die alleen maar de terugloop in onze kerk benoemen. Mensen die de verdergaande secularisatie meer aandacht geven dan de kansen die er liggen op het terrein van kerkopbouw. Een dergelijke negatieve houding doet de kerk meer kwaad dan goed.

Als kerk moeten we de opdracht die God via Jezus aan ons gegeven heeft - zorgzaam zijn, barmhartigheid tonen, vergevingsgezind zijn, ons bekommeren om de ander - beter voor het voetlicht brengen. Het sociale gezicht van de kerk moet meer vorm krijgen. De Eucharistie vormt het hoogtepunt en de kern van ons geloof, maar wat let ons om ook vanuit de kracht van de Boodschap van Jezus ons meer te begeven op het vlak van het ons ontfermen over de mens die het moeilijk heeft. In de Evangelieën zijn een groot aantal voorbeelden te ontdekken waarbij Jezus ons voorhoudt hoe een en ander zou kunnen, lees er het hoofdstuk 25, 31-41 uit het Evangelie van Matheus maar eens op na. Een beter voorbeeld van Zijn Boodschap is niet te vinden.

Bij het tot stand komen van één parochie binnen de Gemeente Rucphen zal in het te vormen beleid van die nieuwe parochie voor dit belangrijke onderdeel van kerk zijn ook aandacht besteed moeten worden. Naast de bestuurlijk fusie van de vijf parochies die Rucphen nu telt, loopt er naast dit samengaan ook een proces van samengaan van de Caritasverenigingen. Vanuit onze christelijk visie dienen wij ons er bewust van te zijn dat wij de liefde en zorg van Jezus zichtbaar moeten maken. Wanneer we onze krachten bundelen kunnen we elkaar versterken en veel van elkaar leren om zo van de nieuwe parochie in alle facetten een succes te maken. Laten we ons daarbij realiseren dat de kerk veel meer is dan het mooie kerkgebouw in het midden van ons dorp.

Diaken Jan van Steenoven, teamleider.